



Kerkenraad Oudshoornsekerk  
Oudshoornseweg 90  
2401LC Alphen aan den Rijn

## WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 22-11-2022

3<sup>e</sup> jaargang

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag hadden wij met elkaar een mooie dienst: "Eeuwigheidszondag", wat is dat toch een bijzondere naam.

We herdachten de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Maar we dachten ook aan diegene uit onze eigen kringen korter of langer geleden overleden. De lege plek blijft altijd een gemis, het leven gaat door, het laatste woord is nooit gezegd en er komen steeds meer vragen bij.....

En wij? We zullen ermee moeten leren leven, maar dat betekent niet dat het verdriet er niet is. Voor u allen veel sterkte gewenst.

A.s. zondag, 27 november, alweer de 1<sup>e</sup> zondag van Advent, gaat ds. H. le Grand bij ons voor.

U bent van harte welkom in de dienst en na de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de achterzaal van de kerk.

U kunt de dienst live meekijken via de link [www.ohklive.nl](http://www.ohklive.nl)

Er is op deze link ook een knop die toegang geeft naar eerdere diensten, zodat u de kerkdiensten kunt terugkijken en luisteren.

Organist: Ad Hesseling

Ambtsdrager van dienst: Jacqueline van Gemeren

Lector is: Patrick Lamme

Koster: Arie van der Waal

Deurdienst: Maap van de Meent

De bloemen worden verzorgd door Jan en Coby Vroege

Indien er onderling geruild wordt willen jullie dit dan even doorgeven aan de scriba. Dan komt het goed in de weekbrief te staan.

**Collecten:** De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw en de opbrengst van de 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor de diaconie.

Deze zondag zal dat zijn voor Amnesty International. Veronica Steinbach zal ons in de dienst in het kort iets over Amnesty International vertellen.

Na de dienst kunnen er kaarsen worden gekocht en er zal aandacht zijn voor de groeten actie, als er mensen zijn die een kaart willen sturen naar b.v. een politiek gevangene, dan zijn daarvoor adressen beschikbaar.

Wij collecteren weer tijdens de dienst, maar kijkt u thuis met ons mee dan vragen wij u uw giften over te maken op onderstaande bankrekeningnummers.

Protestantse. Gem. van Oudshoorn: NL39ABNA 0892 8486 77

(Kerkrentmeesters)

Diaconie Oudshoornsekerk: NL85RABO 0373 7387 49 (Diaconie)

Voor de collectes in onze kerk kunt u het beste gebruik maken van collectemunten. U kunt de munten eenvoudig aanschaffen door geld over te maken aan 'Protestantse heeft overgemaakt, dan graag een email aan kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl, zodat onze penningmeester Arian Stijf de koster kan vragen de munten klaar te leggen in de kerk. U kunt ze daar dan eenvoudig ophalen.

Opbrengst collecten afgelopen zondag:

1e collecte voor de kerkrentmeesters € 179.60

2e collecte voor de Diaconie € 175.85 (Lisette Vroege stichting)

Namens de kerkrentmeesters

In de Bijbel wordt vaak samen geeten. En ook in onze kerk wordt dat regelmatig gedaan. Samen eten voedt niet alleen het lichaam, maar ook de geest.

Het jaarthema "Aan tafel!" wil ons inspireren een open en uitnodigende gemeente te zijn. Dat willen we laten doorklinken in de gemeentelijke activiteiten, maar ook in diaconale

projecten. Zo kunnen we mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg, een hart onder de riem steken.

We kunnen dit alleen met elkaar realiseren. Daarom krijgt u volgende week een brief met daarin de vraag of u, indien het binnen uw mogelijkheden ligt, mee wilt doen met de eindejaarscollecte. De brieven zullen aanstaande zondag achterin de kerk op de tafel liggen. Wilt u helpen met het rondbrengen?

### Oproepen diaconie

Iedere zondag staat er in de kerk een mooi boeket bloemen naast de avondmaalstafel. In de dienst mooi om naar te kijken en ná de dienst worden de bloemen met een hartelijke groet van onze kerk bezorgd bij een gemeentelid ter bemoediging bij ziekte of om een gemeentelid te feliciteren, om iemand te bedanken



of om een andere reden.

Deze bloemen worden per maand door een ander gemeentelid verzorgd.

De Diaconie vindt het ontzettend fijn dat u daar als gemeentelid aan mee wilt werken, zo dragen we met elkaar de taken van onze gemeente.

Voor het komende jaar zijn we op zoek naar nieuwe mensen die voor een maand mee willen helpen met het verzorgen van de bloemen.

U kunt zich opgeven bij Anja Baerveldt (ajbaerveldt@ziggo.nl)

We hopen op uw hulp te kunnen rekenen!

De diaconie doet nog een oproep aan u:

In de decembermaand worden er bij de 75-plussers altijd azalea's bezorgd. U raadt het al: we zijn op zoek naar bezorgers. Als u een handje mee wilt helpen dan kunt u zich aanmelden bij Hennie van Marsbergen: lwmarsbergen@ziggo.nl of via tel 0172-473414

### **Wel en wee**

De bloemen gaven wij ter bemoediging mee met onze predikant ds. Leo Webbink en zijn vrouw Sandra.

Voor allen met zorgen om ziekte, of mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, maar die liever niet bij naam genoemd worden en dat respecteren we: Laten wij aan hen denken, aan hen en aan hun naaste familie in deze soms onzekere tijd.

Indien u dat wilt kunt u de predikant op de hoogte brengen zodat hij, daar waar nodig, steun kan bieden.

### **De (75+) jarigen de komende week zijn:**

25-11-2022 Mevr. J.B. van Leeuwen - Uijterlinde Gouwestraat 5 A 2407BB  
Bent u nog geen 75, maar wel jarig deze week? Van harte gefeliciteerd.

### **Preek van de Leek**

De Remonstrantse gemeenschap en de Oudshoornse kerk organiseren jaarlijks een dienst met een "Preek van de Leek"

Dit keer geen "Preek van de Leek" maar "Rede van de Rabbijn".

Marianne van Praag, sinds 2012 rabbijn van de Liberaal Joodse gemeente in Den Haag, houdt haar rede tijdens de dienst waarin zij samen voorgaat met ds. Laura van Asselt van de Remonstranten.

Het thema is *Licht in de duisternis*. Dat sluit aan bij zowel het Joodse Chanoeeka (het feest van de lichtjes) als de christelijke Kerst. Beide worden in december gevierd.

Met oorlogen zo dichtbij en verderop in de wereld een passend en hoopvol onderwerp. Het belooft een open en muzikale samenkomst te worden.

zondag 4 december in de OUDSHOORNSE KERK Aanvang 10.00 uur

Na de dienst staat de koffie/thee klaar en is er tijd om na te praten.

### **Uit de agenda:**

24 november om 20.00 uur Vrijzinnige studiekring  
De cantorij repeteert iedere woensdag om 20.00 uur

### **Uit de gemeente:**

#### **Nieuwe ambtsdragers:**

In de kerkenraad zijn drie aftredende leden. Daarom zijn wij op zoek naar versterking. Heeft u zelf interesse of weet u iemand die u wilt voordragen, dan kunt u dit per mail doorgeven aan de scriba: [scriba@oudshoornsekerk.nl](mailto:scriba@oudshoornsekerk.nl)

Ook zijn we nog steeds op zoek naar mensen die mee willen helpen de kerkdiensten te streamen zodat diegene die niet meer naar de kerk kunnen toch de dienst thuis met ons mee kunnen beleven.

Ik deed de oproep al eerder, helaas zonder resultaat.

Maar zonder uw hulp kunnen we niet, dus denk er nog eens over na.....

### **Kerstlunch**

Woensdag 14 december is er weer een gezellige kerstlunch in de Oudshoornse Kerk. We beginnen om 11 uur met een kopje koffie en wat lekkers en sluiten af om 14.00 uur. Iedereen is welkom, maar wel even aanmelden voor vrijdag 9 december.

Dit mag bij Hennie van Marsbergen telefoon: 06-1127312 of via de e-mail:

[lwmarsbergen@ziggo.nl](mailto:lwmarsbergen@ziggo.nl)

Hartelijke groeten namens de aandachtcommissie

Hennie van Marsbergen

### **NOGMAALS: oproep voor ons projectkoor**

#### **Uitnodiging deelname Projectkoor Oudshoornse Kerk Kerst 2022**

Onze kerk heeft sinds dit jaar weer een cantorij en ik ben als dirigent erg blij met de trouwe zangers die iedere woensdagavond komen oefenen. Voor vele andere zangliefhebbers is het heel lastig om gedurende een heel jaar een vaste avond in te ruimen voor muziek. Daarom maken we van de cantorij voor een paar weken een projectkoor dat in de Kerstnachtsdienst van aanstaande 24 december 4 traditionele Engelse Christmas Carols ten gehore gaat brengen. Daar hebben we 4 repetities voor gepland, op de woensdagavonden van 20.00 uur tot 21.15 uur. Zonder pauze, warme truien aan en even flink doorwerken. De repetities vinden plaats op 23 november en op 7, 14 en 21 december in onze mooie Oudshoornse Kerk.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle repetities aanwezig zullen zijn, overmacht daargelaten. Verder zou het erg fijn zijn als iedereen zijn best doet om de Engelse teksten ook buiten de repetities om te bestuderen en te oefenen.

Aanmelden: dat doe je door een email naar [adh@hesrec.nl](mailto:adh@hesrec.nl) te sturen en door aanwezig te zijn op de eerste repetitie, op woensdag 23 november om 20.00 uur. In antwoord op je aanmelding ontvang je per email de bladmuziek van de liederen die we gaan

zingen, met het verzoek deze zelf even te printen en mee te nemen naar de repetities. Ik zie ernaar uit!  
Hartelijke groet, Ad Hesseling

### **Van de columnist:**

#### **Gelovig of niet... hij vond het een uitje.**

Ik pak mijn dagboek en pik er zomaar een datum uit. Wat mij is overkomen wil ik met u wil delen. Het is 2013. Johan en ik gingen naar Amsterdam-Noord. We zouden met mijn broer Rinie en zijn huisgenoot Piet naar de Stephanuskerk gaan. Alvorens de mannen op te halen liep ik naar de begeleiders om te zeggen dat we naar de kerk gingen. Toeval bleek dat een paar medebewoners dat hoorden en vroegen of ze ook mee mochten. Natuurlijk, zij die goed ter been waren liepen naar de kerk en de overige stapten in de auto. Twee bewoners (Hans en Sander) vroegen mij in de auto wat er ging gebeuren in de kerk. Ik keek naar ze en vroeg: 'zijn jullie gelovig'? Ze keken mij aan alsof ze water zagen branden. Ik legde de mannen een en ander uit en zei dat de pastoor een overdenking uitspreekt. Sander vroeg mij hoelang zoiets duurde, waarop ik zei: 'zo'n minuut of 8'. In de kerk wilde de heren vooraan zitten. Ik nam zelf plaats tussen Hans en Sander in want veronderstel dat ze nog meer vragen zouden hebben. De pastoor liep in het gangpad om enkele parochianen gedag te zeggen. Ik zei tegen de twee mannen: kijk, dat is de pastoor die de viering gaat leiden. Sander riep gelijk: 'hé meneer pastoor wij zijn voor u gekomen'. Pastoor kwam naar ons toe gaf iedereen een hand en heette ons allemaal welkom. Speciaal Sander en Hans. De viering begon en beide mannen keken hun ogen uit en waren stil. Ze vonden het prachtig tot het moment dat de overdenking begon. Ik zag Sander steeds op zijn horloge kijken en ik was een moment bang dat hij het genoeg vond en weg wilde. Maar nee... hij luisterde maar hield zijn horloge in de gaten. Na 8 minuten werd hij onrustig en hij stak zijn arm naar voren en tikte zichtbaar voor de pastoor met zijn wijsvinger op zijn horloge. Hij wilde de pastoor kenbaar maken dat de 8 minuten voorbij waren. De pastoor zag het en zei tussen zijn overdenking door dat het verhaal het einde nadert met een glimlach naar Sander. Geweldige ervaring. Na de viering heeft de pastoor aan onze tafel koffiedronken en we hebben er allemaal smakelijk om gelachen. En weet u dat Rinie (tot aan zijn overlijden), Piet, Hans en Sander na deze ontmoeting elke maand bij de parochie nieuwsbrieven hebben gevouwen en u raadt het nooit: in aanwezigheid van de pastoor... hun grote vriend zeereerwaarde heer Nico van der Peet.



Loes Marcin

*PS: ik heb u een jaar lang meegenomen in mijn columns over mijn ouders, Johan en Rinie en mijzelf. Denk ineens weer aan mijn rode lelijke eend, Ameland, de*

*mondhygiëniste en Frans en ik... Met dank voor de vele reacties die ik heb mogen ontvangen. Na deze column kom ik nog met een column over de kerststal van mijn ouders. Daarna wil ik het stokje overdragen aan u die dit leest en denkt; zou dit ook iets voor mij zijn? Ik denk van wel.*

## **Jeugd en Jongerenwerk**

### **Jeugdwerk**

Kids in Action

Voor informatie over KIA kun je contact opnemen met jeugdouderling

Annelies Speekenbrink: 06-24542352 (ook whatsapp en signal).

KIA-data 2022/2023

27 november, 25 december - Kerst, 29 januari, 26 februari, 26 maart, 9 april - Pasen, 30 april, 28 mei - Pinksteren, 25 juni

Heel hartelijk groet van de leiding:

Ilona, Jessica, Mirjam en Annelies

### **Tieners**

Van 10 tot 14 jaar is er voor de tieners tijdens de dienst een apart programma. We zijn hier mee gestart omdat we merken dat het programma van de KIA niet goed meer aansluit bij deze leeftijdsgroep. Op iedere KIA zondag is er daarom altijd óók een programma voor de tieners. Dus kom gerust mee naar de kerk!

### **Alphense Squad**

Wat doe je als je geen zin hebt in vroeg op staan op je vrije zondag? En je wil met leeftijdsgenoten een goed gesprek voeren? Dan kom je naar de Alphense Squad!

We zien elkaar om de week op zaterdagavond van 20:00 tot ongeveer 21:30 in de achterzaal van de kerk. De data staan in de weekbrief.

Ook aansluiten? App Annelies even: 06-24542352. Welkom!

### **Jongeren**

Vind je het interessant om met anderen van gedachten te wisselen over het geloof en/of wil je graag iets van vrijwilligerswerk doen in de kerk?

We zijn op zoek naar jongeren die samen met ons willen kijken hoe we ons aanbod kunnen uitbreiden. Goed idee? Neem contact op met

Annelies: Whatsapp 06-24542352.

### **Pastoraat**

Mocht u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze predikant: ds. Leo Webbink,

Tel. 06-19262566 e-mail: [dswebbink@outlook.com](mailto:dswebbink@outlook.com)

Wilt u iets vermeld hebben in deze weekbrief (die uitsluitend naar gemeenteleden van onze kerk gaat) dan kunt u dat ook doorgeven aan de scribe via email: [scriba@oudshoornsekerk.nl](mailto:scriba@oudshoornsekerk.nl) of telefonisch naar 06-23189584.

Namens de kerkenraad  
Een hartelijke groet.