



Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 21-06-2022

3^e jaargang

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag ging ds. Noorman bij ons voor. Het ging over de mammon (het geld als macht op zich): je kunt niet God dienen én de mammon. Ds. Noorman zei daar zelf over: "De bijbel biedt geen uitgewerkt sociaaleconomisch programma, maar de aanbevolen richting van ons denken en doen lijkt me helder."

A.s. zondag 26 juni, Maya Walburg bij ons voor.

U bent van harte welkom in de dienst. Na de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee.

Let u wel goed op: de corona besmettingen neem weer fors toe, dus heeft u klachten van hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts of benauwdheid? Bescherm uzelf en uw mede kerkgenoten en blijf thuis.

U kunt de dienst live meekijken via de link www.ohklive.nl

Er is op deze link ook een knop die toegang geeft naar eerdere diensten, zodat u de kerkdiensten kunt terugkijken en luisteren.

Wilt u er rekening mee houden dat de camera "rondgaat" voorin de kerk. Wilt u niet het risico lopen in beeld te komen dan kunt u het beste achter de camera een plekje zoeken.

Organist: Ad Hesseling

Ambtsdrager van dienst: Annelies Speekenbrink

Lector is: Andries Paats

Koster: Arien van der Waal

Deurdienst: Maap van de Meent

De bloemen worden verzorgd door Loes Marcin

Indien er onderling geruild wordt willen jullie dit dan even doorgeven aan de scriba. Dan komt het goed in de weekbrief te staan.

Collecten:

De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de opbrengst van de 2^e collecte is bestemd voor de Diaconie

Wij zullen aan beide uitgangen collecteren, maar kijkt u thuis met ons mee dan vragen wij u uw giften over te maken op onderstaande bankrekeningnummers.

Protestantse. Gem. van Oudshoorn: NL39ABNA 0892 8486 77

(Kerkrentmeesters)

Diaconie Oudshoornsekerk: NL85RABO 0373 7387 49 (Diaconie)

Voor de collectes in onze kerk kunt u het beste gebruik maken van collectemunten. U kunt de munten eenvoudig aanschaffen door geld over te maken aan 'Protestantse Gemeente van Oudshoorn' - NL39 ABNA 0892 8486 77.

De munten vertegenwoordigen de volgende waarden: de witte munten zijn € 10, = de gele € 5, = de blauwe € 2, = en de rode munten € 1, =

Als u geld heeft overgemaakt, dan graag een email aan kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl, zodat onze penningmeester Arian Stijf de koster kan vragen de munten klaar te leggen in de kerk. U kunt ze daar dan eenvoudig ophalen.

Vergeet u ook "de heilige boontjes" niet voor de koffie?

NIEUW TELEFOONNUMMER KERK!!

Nogmaals een keer vermeld:

Van tijd tot tijd krijgen wij vragen over de bereikbaarheid van de kerk. Van een aantal vrijwilligers en de kerkenraadsleden zijn de mobiele nummers gepubliceerd. Maar, zeker voor buitenstaanders, is het vaak niet duidelijk hoe de kerk telefonisch te bereiken is. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters een vast nummer met antwoord-service aangevraagd.

En inmiddels zijn wij telefonisch bereikbaar op **0172 - 33 80 04**.

Dit telefoonnummer wordt beantwoord door een telefonist(e), die kan doorschakelen naar de verschillende functionarissen in onze gemeente. Als iemand niet bereikbaar is, dan kan de beller een vraag achterlaten, die per e-mail wordt doorgestuurd.

Op deze manier zijn wij als kerk optimaal bereikbaar en hoeven geïnteresseerden en gemeenteleden niet meer te zoeken naar de juiste persoon of het juiste mobiele nummer.

Van de Columnist:

De laatste tijd hoor ik de collega's vaak praten (of zuchten) over de aanstaande zomervakantie van de kinderen. Het gaat er dan over wat de vakantiebestemming zal zijn en hoe de ouders gedurende al die vrije weken hun kroost vermaken en hen kunnen onderbrengen bij de kinderopvang en/of opa's en oma's. En dan natuurlijk de verre autoritten naar Frankrijk, de gewenste zon aldaar en de hoop en verwachting dat iedereen enorm zal genieten. Zonder moeite geen succes, nietwaar?!

De tijd van schoolvakanties van de kinderen ligt al ver achter mij en ik heb geen kleinkinderen, dus al die voorpret c.q. gedoe rond schoolvakanties is mij vreemd. En dan ga je terugdenken....

In mijn jonge jaren begon ergens in juli de Grote Vakantie. Ik herinner me die laatste

schooldag vóór de vakantie nog goed. Je rapport was al mee naar huis, je was bevorderd tot de volgende klas bij meester zus of juffrouw zo. Je laatje had je leeg gemaakt: school-etui met pennen en kleurpotloden, schriften, tekeningen e.d. gingen mee naar huis. De plantjes uit de klas waren verdeeld om de komende tijd thuis te verzorgen. De klas was al vreemd leeg. De ramen stonden open, wij kinderen hingen loom onderuit, uitziend naar de bel van half vier. De meester las nog voor uit 'Snuf de hond'; dat kon hij goed, maar niemand had aandacht, de vrijheid lokte.

En dan eindelijk de bel die de vakantie inluidde: 'Dag meester', riepen we nog en wég waren we, loeiend en juichend naar buiten, zes zalige weken tegemoet.

In mijn herinnering was het altijd mooi weer. Dagen bracht ik met mijn vriendinnen door in het zwembad. Avonden speelden we buiten, bedtijd was ruim opgeschoven. Verre vakanties waren niet aan de orde, slechts één klasgenootje ging met haar ouders naar het buitenland. Een dagje uit naar de Efteling, met een tas vol kleffe kadetjes, was het hoogtepunt van het jaar. Juli, zomer en zon, zo herinner ik me die tijd.

Of het ook weleens regende? Vast wel, maar dat ben ik vergeten.

Laten we elkaar blijven vertellen over mooie zomers, zorgeloze zon, eindeloze stranddagen, onbekommerd genieten. Het zijn de verhalen die ons troosten en bemoedigen tijdens dagen dat ons leven herfstig voelt en koud. Open dan je laatje met herinneringen en voel de warmte van de juli zon, die je hart verwarmt en je dagen licht maakt.

Klaprozen, korenbloemen, barstensvolle
goudgele aren streelden mijn gezicht.
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.

Zomernacht donker is gesmolten licht.
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen.
Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen.
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.

Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien?
Ging dan het paradijs voorgoed verloren
omdat wij aan de wereld toebehoren?

Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.
Daar hebben ze die zomers opgeborgen.

Maya Walburg



Van de Diaconie:

Woensdag 31 augustus organiseert de Diaconie voor de ouderen (vanaf 75 jaar) van de Oudshoornse Kerk een middag uit met de Avifauna boot.

Wij vertrekken in de middag om 14.15 uur en we hopen rond 17.45 uur weer terug te zijn. Noteert u deze datum alvast in de agenda? Eind juli krijgt u meer informatie.

Vanaf de eerste week van augustus hoort u hoe en waar u zich aan kunt melden. Met vriendelijke groet, namens de diaconie

Jacqueline van Gemeren- Meijer

Kerk In Uitvoering:

Door de komst van de weekbrief hebben we als kerkenraad besloten KIU nog maar één keer per jaar uit te geven. Maar dat moet dan wel een heel mooi en bijzonder nummer worden.

Een nummer waar veel informatie in te vinden is: wie zijn wij? Wat doet iedere commissie of werkgroep? Welke concerten zijn er? Wie preekt er? Enz. enz. enz.

Wij vragen u dan ook in de pen te klimmen en uw kopij uiterlijk 22 augustus naar Arjanne Nooitgedagt te sturen: a.l.nooitgedagt@xs4all.nl

Dat is natuurlijk midden in de zomervakantie, duw wellicht kunt u nu al schrijven? Wat maar gedaan is klaar hè.

Voor de wekelijkse zaken blijven we gebruik maken van de weekbrief.

Uit de agenda/gemeente:

De zomer is in aantocht en dan wordt het ook wat het "kerkenwerk" betreft rustig. Ik heb u dan ook niets te melden uit de agenda.

Ook de cantorij is met vakantie, de eerste repetitie is op 3 augustus om 20.00 uur

Oproep:

Heeft u nog aan de stoelen gedacht? U kunt er nog een paar bestellen bij Arian Stijf telefoon 06-16994003

Ze kosten € 10, = per stuk (denk aan het goede doel!)

Startzondag:

Op 11 september is het startzondag. Het thema dit jaar is "aan tafel"

Dat is een mooi onderwerp waar we veel mee kunnen. Aan u de vraag om mee te doen met het "lepeltjes eten". U kent het nog wel: u maakt een gerecht voor max 4 personen en wij eten dat met elkaar op, opgeschept met een koffielepel zodat u alle gerechten kunt proeven. U kunt zich opgeven bij de scriba, Maartje Hesseling. Wij verwachten er veel van!

Concerten:

Het klarinetensemble Hart van Hout geeft op zondagmiddag 26 juni 2022 een uniek concert in de Oudshoornsekerk in Alphen aan den Rijn. Ruim 35 klarinettisten uit de wijde regio brengen een gevarieerd programma ten gehore. Het gevarieerde

programma is samengesteld rond het thema 'Elementair', met muziek rond water, vuur, lucht en aarde. Werken van o.a. Purcell, Händel en de Amerikaanse popgroep Earth, Wind & Fire worden ten gehore gebracht. Het concert begint om 15.00 uur, om 14.30 uur is de zaal open.

Kaarten kosten €12,50 (t/m 18 jaar €8), inclusief een hapje en een drankje na afloop, met het vriendelijke verzoek om vooraf te reserveren, onder vermelding van het aantal kaarten, op muziek@oudshoornsekerk.nl Uw reservering wordt beantwoord met een overzicht van de verschillende opties om te betalen.

In 2017 is het klarinetensemble Hart van Hout opgericht door Evie-Janne van Noorel en Paul Verlaan, twee klarinettisten die elkaar kennen van Harmonie Arti uit Alphen aan den Rijn. Inmiddels zijn er twee succesvolle projecten uitgevoerd. Het eerste project 'Hart van Hout in première' in 2017 en het tweede project 'Licht' in 2019 leverde veel positieve reacties op. Opnieuw is er besloten om een nieuw project te starten in 2021.

Voor dit nieuwe project zijn er weer vele klarinettisten die mee willen doen. Evie-Janne van Noorel: "Ruim 35 klarinettisten uit de wijde omgeving hebben zich dit keer voor het project opgegeven. Zowel de hoge es-klarinet als de lage contrabas-klarinet zijn vertegenwoordigd en de bes,-, alt- en bas-klarinet maken het brede spectrum compleet. De klarinet leent zich uitstekend voor een orkest op zich". En dat is heel bijzonder. "De klarinet is een veelzijdig instrument met een rijke klank, waardoor de klarinet geschikt is voor veel muziekstijlen- en genres, van klassiek tot pop. Dat is ook wat wij laten horen tijdens dit concert".

De deelnemende klarinettisten hebben in zes repetities een concertprogramma ingestudeerd onder leiding van dirigent Gerhart Drijvers. Bijna alle muziek wordt speciaal voor dit project gearrangeerd. Hierdoor spelen de deelnemers uitdagende werken die veelal niet eerder voor deze bezetting uitgevoerd zijn.

Wel en wee

De bloemen brachten we, met een van harte beterschap, naar Brecht Westerduin. Afgelopen zaterdag werd zijn blindedarm er acuut uitgehaald. Hij is inmiddels weer thuis.

We hoorden ook van twee geslaagden tieners uit onze kerk: Mirjam Lamme en Feli, de dochter van Ilona Mulder. Van harte gefeliciteerd dames.

Er blijven altijd zorgen om zieken, of mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, maar die liever niet bij naam genoemd worden en dat respecteren we. Laten wij aan hen denken, aan hen en aan hun naaste familie in deze soms onzekere tijd. Indien u dat wilt kunt u de predikant op de hoogte brengen zodat hij, daar waar nodig, steun kan bieden.

De (75+) jarigen de komende week zijn:

20-6-2022 Mevr. E.J. Veldkamp - van der Vlies Aardster 217 2403RP

25-6-2022 Mevr. F.H.M. Laros - van Ham Chinastraat 82 2408HE
30-6-2022 Mevr. P.J. van Zwienen - van Eenennaam Polderpeil 74 2408RE
30-6-2022 Dhr. R. Bos Groenoord 189 2401AD
30-6-2022 Dhr. R. Bouthoorn Stationsplein 75 2405BK

Bent u nog geen 75, maar wel jarig deze week? U ook van harte gefeliciteerd.

Op 25 juni hopen Janneke en Erik Verleng-Kool, Tjalk 8 2401NC de dag te gedenken dat zij 40 jaargeleden in het huwelijk traden. Wij willen hen vanaf deze plaats van harte feliciteren en wensen hen een mooi dag toe.

Jeugd en Jongerenwerk

KIA:

De vakantieperiode breekt aan. Hoe we na de zomer verder gaan? Dat hoort u nog van ons.

Alphense Squad

Doe je volgend jaar ook mee? Ben je tussen de 14 en 18 en heb je op zaterdagavond zin in gezelligheid, dan ben je van harte welkom!

We starten in september rond de startzondag dus hou de weekbrief in de gaten of stuur Annelies een appje: 06-24542352. Dan laat ik het weten als we weer starten. Tof als je komt!

Van de predikant:

Nieuw telefoonnummer ds. Leo Webbink

Ds. Leo Webbink - **06 19 26 25 66**

Vakantie

In de periode van 11 juni tot en met 3 juli ben ik afwezig in verband met vakantie. Mocht er in deze periode behoefte zijn voor pastoraat of anderszins begeleiding door een predikant, dan kunt u contact opnemen met de scriba, Maartje Hesseling tel 06-23189584.

Vanaf 4 juli ben ik weer aanwezig en bereikbaar.

Ds. Leo Webbink

Pastoraat

Mocht u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze predikant: ds. Leo Webbink,

Tel. 06-19262566 e-mail: dswebbink@outlook.com

Wilt u iets vermeld hebben in deze weekbrief (die uitsluitend naar gemeenteleden van onze kerk gaat) dan kunt u dat ook doorgeven aan de scriba via email: scriba@oudshoornsekerk.nl of telefonisch naar 06-23189584.

Voor diegenen die al met vakantie gaan: veel plezier, rust lekker uit en kom gezond weer terug! Maakt u iets leuks mee, of wilt u een foto met ons delen: stuur even naar mij door dan plaats ik het in de weekbrief.

Door de columns weet ik hoe leuk de gemeenteleden deze persoonlijke verhalen vinden. Wie durft?

Namens de kerkenraad

Een zonnige groet.