



Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 07-06-2022

3^e jaargang

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag hadden wij een mooie dienst in het licht van "Feest van de Geest"
De kunstenaar Jan Mosterd gaf ons toelichting op zijn keus van het kunstwerk.
De dienst werd muzikaal opgeluisterd door de cantonier.

A.s. zondag 12 juni, gaat pastor Liesbeth Kromhout bij ons voor.
U bent van harte welkom in de dienst. Na de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee.

U kunt de dienst live meekijken via de link www.ohklive.nl

Er is op deze link ook een knop die toegang geeft naar eerdere diensten, zodat u de kerkdiensten kunt terugkijken en luisteren.

Wilt u er rekening mee houden dat de camera "rondgaat" voorin de kerk. Wilt u niet het risico lopen in beeld te komen dan kunt u het beste achter de camera een plekje zoeken.

Organist: Ad Hesseling
Ambtsdrager van dienst: Patrick Lamme
Lector is: Bernard Lautenslager
Koster: Arie van der Waal
Deurdienst: Marlies Goedhart
De bloemen worden verzorgd door Loes Marcin

Collecten:

De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de opbrengst van de 2^e collecte is bestemd voor ons eigen ouderenwerk.

Wij zullen aan beide uitgangen collecteren, maar kijkt u thuis met ons mee dan vragen wij u uw giften over te maken op onderstaande bankrekeningnummers.

Protestantse. Gem. van Oudshoorn: NL39ABNA 0892 8486 77

(Kerkrentmeesters)

Diaconie Oudshoornsekerk: NL85RABO 0373 7387 49 (Diaconie)

Voor de collectes in onze kerk kunt u het beste gebruik maken van collectemunten.

U kunt de munten eenvoudig aanschaffen door geld over te maken aan 'Protestantse Gemeente van Oudshoorn' - NL39 ABNA 0892 8486 77.

De munten vertegenwoordigen de volgende waarden: de witte munten zijn € 10, = de gele € 5, = de blauwe € 2, = en de rode munten € 1, =

Als u geld heeft overgemaakt, dan graag een email aan kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl, zodat onze penningmeester Arian Stijf de koster kan vragen de munten klaar te leggen in de kerk. U kunt ze daar dan eenvoudig ophalen.

Vergeet u ook "de heilige boontjes" niet voor de koffie?

Van de Columnist:

We hebben ons 60-jarig huwelijksfeest gevierd. Iedereen, ook wij, dachten: dan komt de burgemeester op bezoek. Niet dus. Wel een brief met de vraag of we prijs stelde op een telefoontje van de wethouder. Bij informatie bleek dat er zoveel diamanten bruiloften zijn, dat het burgemeester bezoek is opgeschoven naar 65 jaar getrouwd. Wel waren er felicitatie brieven van de koning en koningin en van de commissaris van de koning. Gelukkig waren in april vrijwel alle corona maatregelen stilgezet. Dus konden wij met de hele familie naar Vlieland. 22 man, vrouw, kinderen, kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen sterk.

Natuurlijk denk je terug aan het begin. Dat was nogal bijzonder. Ik was in militaire dienst, voor mijn nummer, maar wel als tandarts. Als tandheelkundige student kreeg je uitstel totdat je afgestudeerd was. Ze hadden je liever als tandarts dan als soldaat. Mijn standplaats was hospitaal Springweg in Utrecht en ik viel direct onder de hoogste tandheelkundige baas. Op vrijdag 6 april 1962 werd ik bij hem geroepen. Je bent aangewezen om naar Nieuw-Guinea te gaan. Wat vind je daarvan? Heb ik daar als militair wat van te vinden antwoordde ik. Maar nou ja: we hebben trouwplannen deze zomer. Je vertrekt over drie weken riep hij nog na. 's avonds met Coby besproken. We gaan meteen trouwen. Met haar moeder had ze al eens naar een jurk gekeken, die moest het worden. Zaterdag dus naar het stadhuis om aan te tekenen. Belangrijk want je moet 3 zaterdagen op het mededelingenbord van de gemeente zijn voorgehangen. Grote schrik: de eerste vrije zaterdag voor gemeenteambtenaren. Op naar onze buurman de heer Constance. Die wilde wel even mee om het te regelen. En omdat hij ook trouwambtenaar was konden we dat ook meteen regelen. Volgende complicatie: ik had dinsdag met de Kno-arts een afspraak om mijn keelamandelen te verwijderen. Ik kreeg koorts en lag 10 dagen in het ziekenhuis. Coby heeft met mijn broer Gerrit alles geregeld. In die tijd gebeurde er van alles. Mijn oma overleed en werd begraven. Een oom van Coby verongelukte. Dat hebben ze mij maar niet verteld. Net op tijd voor de trouwdag was ik weer thuis. Laatste obstakel was op vrijdagmiddag de jurk van Coby's moeder kon niet worden vermaakt en ze vond de bijpassend hoed zo mooi.

De verkoopster stelde voor dat zij, in Leiden, op zoek ging naar een bijpassende jurk. Dat is wonderwel gelukt.

Zaterdag verliep harmonieus zoals we ook op de trouwfilm terugzagen. Wel vermoeiend met meer dan 100 gasten op de receptie. Hartelijk gefeliciteerd en wanneer moet je nu weg? Dat werd nog even uitgesteld, want het mocht niet meer met een vliegtuig over het midden oosten en India. Eerst naar Curaçao, dan met de boot door het Panamakanaal en de Stille Oceaan. Wij kampeerden in Garderen, waaruit ik mij iedere dag moest melden in kazerne de Wittenberg, om te horen wanneer ik vertrok. Dus 's morgens eerst in uniform om iedere dag te horen. Nee nog geen vertrekdatum.

Intussen voorzien van alle Tropen vaccinaties en van een tropen uniform werd de vertrekdatum maandag 4 juni. Vrijdag 1 juni word ik gebeld door mijn assistente uit Utrecht: kan ik maandag weer afspraken voor u maken? Dat begreep ik niet dus vroeg ik ga jij ook mee dan? Nee, u komt hier terug! Waarom weet jij dat wel en ik niet? Via de indelings- officier in Den Haag. Dus belde ik Den Haag. Met de secretaresse van majoor Bremerkamp. Die naam vergeet je natuurlijk nooit meer. Nee u kunt hem niet spreken hij is in vergadering. Wil je een briefje met mijn naam bij hem neerleggen vroeg ik. Even later was ze terug: en met verbazing in haar stem zei ze hij komt eraan. Zijn uitleg was, dat er een vrijwilliger was. Zijn verloving was uit en hij wilde graag even wegwezen. En als deze collega dit weekend niet verongelukte dan ging hij en bleef ik thuis. Maar hij had nog een probleem, hij had net het koninklijk besluit laten tekenen met mijn bevordering tot kapitein. Dat moest herroepen. Ik zei nog laat dat gewoon zo, maar dat kon volgens hem niet. Dat was zijn probleem. Maandag ging ik gewoon aan het werk in Utrecht en Coby in Rijswijk, waar ze logopediste was bij de gemeente.

Tot besluit, toen mijn collega in Nieuw-Guinea aankwam was de vrede getekend. Hij had dus een plezierreisje op kosten van de staat. Als ik dat geweten had denk ik dat we een andere beslissing hadden genomen.

Jan Vroege

Kerk In Uitvoering:

Door de komst van de weekbrief hebben we als kerkenraad besloten KIU nog maar één keer per jaar uit te geven. Maar dat moet dan wel een heel mooi en bijzonder nummer worden.

Een nummer waar veel informatie in te vinden is: wie zijn wij? Wat doet iedere commissie of werkgroep? Welke concerten zijn er? Wie preekt er? Enz. enz. enz.

Wij vragen u dan ook in de pen te klimmen en uw kopij uiterlijk 22 augustus naar Arjanne Nooitgedagt te sturen: a.l.nooitgedagt@xs4all.nl

Dat is natuurlijk midden in de zomervakantie, duw wellicht kunt u nu al schrijven? Wat maar gedaan is klaar hè.

Voor de wekelijkse zaken blijven we gebruik maken van de weekbrief.

Uit de agenda/gemeente:

08 juni: Moderamen 20.00 uur

14 juni: Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

En **iedere woensdagavond** repeteert de cantorij om 20.00 uur.

15 juni: Hof van Eten 12.00-14.30 uur



Hof van Eten

Vindt plaats op woensdag, 15 juni a.s. van 12.00 tot 14.30 uur in de achterzaal van de Oudshoornse Kerk.

Wat wij u aanbieden is een drankje, voorafje, lunch, dessert, koffie met wat lekkers. Elke maand is het weer een ander menu. En natuurlijk een hoop gezelligheid en dat voor € 5,- per persoon. Heeft u belangstelling om dit een keer mee te maken en houdt u ook van gezelschap en een praatje met degene die straks naast u zit, schroom niet om ons te benaderen. Er is altijd een plekje voor u. Voor alle duidelijkheid de data: 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21 september, 19 oktober en 16 november 2022. In december vindt er geen Hof van Eten plaats. Heeft u belangstelling vergeet u dan niet eerst aan te melden bij Tineke v.d. Kwaak telefonisch: 06 23210589 of bij ondergetekende per mail: l.marcin@tiscali.nl

Namens de werkgroep Hof van Eten, Loes Marcin, gastvrouw/penningmeester

Wel en wee

De bloemen gaven we, ter bemoediging mee met Ellen Zwetsloot, de vrouw van overleden ds. Jan Delhaas.

Afgelopen donderdag, 2 juni, overleed op de leeftijd van 94 jaar Agatha Wesselink-van Laarhoven. Er is gelegenheid om afscheid te nemen op woensdag 8 juni van 19.00-20.30 uur in de Oudshoornsekerk. We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze lastig tijd.

Er zijn altijd zieken die liever niet bij naam genoemd worden en dat respecteren we. Laten wij aan hen denken, aan hen en aan hun naaste familie in deze soms onzekere tijd. Indien u dat wilt kunt u de predikant op de hoogte brengen zodat hij, daar waar nodig, steun kan bieden.

De (75+) jarigen de komende week zijn:

10-6-2022 Mevr. J.E.F. Bos - van Asperen Groenord 189 2401AD

Bent u nog geen 75, maar wel jarig deze week? U ook van harte gefeliciteerd.

Jeugd en Jongerenwerk

KIA:

Het is verdrietig dat de leiding zich zo enorm inspant om iets leuks en interessants voor de kinderen te maken en keer op keer teleurgesteld worden om dat er geen kinderen komen. Wellicht moeten we daar met elkaar eens over in gesprek.

Alphense Squad

Doe je volgend jaar ook mee? Ben je tussen de 14 en 18 en heb je op zaterdagavond zin in gezelligheid, dan ben je van harte welkom!

We starten in september rond de startzondag dus hou de weekbrief in de gaten of stuur Annelies een appje: 06-24542352. Dan laat ik het weten als we weer starten. Tof als je komt!

Pastoraat

Mocht u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze predikant: ds. Leo Webbink,

Let op: het telefoonnummer van Leo Webbink is gewijzigd!!

Tel. 06-19262566 e-mail: dswebbink@outlook.com

Wilt u iets vermeld hebben in deze weekbrief (die uitsluitend naar gemeenteleden van onze kerk gaat) dan kunt u dat ook doorgeven aan de scriba via email: scriba@oudshoornsekerk.nl of telefonisch naar 06-23189584.

Namens de kerkenraad

Een hartelijke groet.