

Lieve doopouders, lieve gemeente, lieve mensen die meekijken en meeluisteren,

Vandaag vieren we dat Jozefien, de dochter van Pascal en Veronique van de Velde gedoopt wordt.

Een blijde gebeurtenis die door Corona een poosje op zich heeft laten wachten maar nu kan het gelukkig zij het nog in kleine kring.

Voor deze dienst hebben jullie zelf de liederen en de bijbelgedeeltes uitgekozen en zo kwamen we uit bij Prediker.

In het gedeelte dat jullie voor vandaag gekozen hebben zegt Prediker:

Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.

Ofwel vrij vertaald: Maak er wat moois van, van je leven want dat is wat God wil dat de mensen doen.

En dat is ook de boodschap die jullie, aan je dochter Jozefien willen meegeven.

Het leven is mooi en geniet daarvan.

En wij zullen als je ouders er alles aan doen, dat dit ook mogelijk is.

Ook met jullie huwelijk hebben we een gedeelte uit Prediker gelezen nl. de wijze woorden van Prediker:

Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen,

In zijn laconieke wijsheid zegt hij dat dit nu eenmaal allemaal voordelen heeft: je kunt elkaar helpen, je kunt elkaar warm houden en je kunt elkaar verdedigen.

En nu jullie met zijn drieën zijn willen jullie aan je dochter de boodschap meegeven, dat het prachtig is dat ze er is en dat jullie je best zullen doen dat ze van het leven kan genieten.

Wat jullie hiermee zeggen komt precies overeen met wat de doop inhoudt en met wat we straks bij de doop tegen Jozefien gaan zeggen.

Want dopen is eigenlijk zegenen.

Het is doen wat God deed aan het begin van de Bijbel.

Tegen nieuwgeboren kinderen zeggen: jullie zijn goed en het is heel goed dat jullie er zijn – welkom en veel geluk, we hopen dat jullie er nooit spijt van zullen hebben dat je geboren bent, en we hopen dat jullie sterke, lieve en rechtvaardige mensen zullen worden.

Dopen is zegenen met water.

Als je geboren bent moet je nog groeien.

En waar water is daar kan gegroeid worden, daar is te drinken.

Als je kinderen doopt dan wens je ze toe dat ze zullen groeien, dat ze te drinken zullen hebben.

Dat ze niet zullen uitdrogen en verpieteren, maar leven en bloeien waar water is en bloemen in een mooie wereld.

Wij dopen kinderen en soms volwassenen, ook in de naam van Jezus, omdat Jezus een heel goed, en sterk en lief en rechtvaardig mens was.

En als we dan zeggen: 'ik doop je in de naam van Jezus' dan bedoelen we: ik wens je toe dat je zo goed zult worden als hij was.

En als we zeggen: 'ik doop je in de naam van de Heilige Geest' dan bedoelen we dat die Geest, die kracht van God in alle mensen en ook in jou gaat werken.

Dat je daardoor ook enthousiast wordt voor een wereld met meer liefde en menselijkheid en goedheid.

Kortom dopen is dus kinderen toewensen dat ze gelukkig worden en een goed en mooi leven zullen hebben.

Precies was Prediker hier ook zegt.

Want het gaat om ons leven hier.

In de Bijbel kunnen we lezen dat het de bedoeling is en dat God niets liever wil dan dat wij een goed leven hebben hier op aarde.

We weten dat ons leven niet altijd goed verloopt.

Dat we als mensen broos en kwetsbaar zijn.

Momenteel zien we het dagelijks om ons heen in de Corona crisis.

We moeten niet ziek worden, want we hebben geen idee hoe ziek we zullen worden en hoe we er doorheen zullen komen.

Ons leven is kwetsbaar, breekbaar en het is eindig.

En daarom zegt Prediker is het goed om je leven op waarde te schatten en ervan te genieten zo goed als dat kan.

Hij zegt dus niet: het leven is kort en we moeten er maar het beste van maken.

Dat zou klinken als “laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij.”

Prediker bedoelt te zeggen dat juist omdat we beseffen dat het leven kort is en omdat we het leven recht in het gezicht aan kijken, dat we daarom van het leven mogen en kunnen genieten.

Dus ook niet: het leven heeft toch geen zin, daarom maken we er maar het beste van.

Prediker benadrukt dat wij de laatste zin van ons leven nooit helemaal kunnen begrijpen.

En dat is de reden dat we moeten genieten van al het goede dat God ons geeft.

En niet in de zin van: je **moet** genieten, want dat is niet altijd en aan iedereen gegeven.

Maar het is meer dat we het alleen maar hoeven aan te pakken.

Ons open stellen voor alles dat ons gegeven wordt.

En dat op alle dagen van ons leven, in goede en in slechte tijden.

In voorspoed en in tegenspoed.

Want het zal ons niet altijd voor de wind gaan.

Er zal tegenslag komen; in ieders leven hoort dat erbij.

Prediker zegt er ook niet bij dat het makkelijk is.

Juist als we verdriet gekend hebben weten we ook van de vreugde om het leven.

Die vreugde en dankbaarheid mogen we hebben voor het bestaan dat ons geschonken is.

We lezen ook dat Jezus de kinderen zegent en er dan bij zegt dat het koninkrijk van God toebehoort aan wie zijn als de kinderen.

Vaak zijn het de kinderen die niet gezien worden, over het hoofd gekeken.

Net als in het verhaal door de discipelen.

Te klein, niet belangrijk, niet interessant.

Kinderen worden zo vaak over het hoofd gezien door ons.

Jezus zet de kinderen in het midden.

Hij ziet hen.

En als hij zegt dat het koninkrijk voor kinderen is, dan is dit misschien wel, wat Jezus bedoelt: dat aanpakken van het leven en het ontvangen en ons openstellen voor alles dat ons gegeven wordt.

Omdat juist kinderen dit doen, het leven nemen zoals het zich aandient en zoals het gegeven wordt.

Kinderen en het koninkrijk van God, dat ligt blijkbaar heel dicht bij elkaar.

Omdat het daarbij misschien niet alleen gaat om het leven ontvangen zoals het is maar ook om kwetsbaarheid en je kwetsbaar durven opstellen.

In het koninkrijk van God, die nieuwe wereld van God, mag dat en kan dat.

In onze wereld wordt kwetsbaarheid meestal onmiddellijk afgestraft.

Dan zijn juist die kwetsbaren het slachtoffer en de dupe.

God wil onze wereld omgekeerd en die nieuwe wereld is onze wereld omgekeerd.

Vandaag beloven we bij de doop dat kinderen vrij en onbezorgd moeten kunnen opgroeien en aan hun toekomst beginnen.

Jullie als ouders beloven dat en wij als gemeente beloven dat ook.

Dat we er voor jullie en voor Jozefien zullen zijn.

Om zo een klein stukje van dat koninkrijk, Gods nieuwe wereld, werkelijkheid te maken.

Amen