

## Preek het goede leven, Startzondag 2020

Lieve gemeente,

Wat is voor u het goede leven?

En hoe zit het met het goede leven en Corona?

Is er in Corona tijden nog goed leven mogelijk of lukt dat nu helemaal niet meer, nu we bij elkaar uit de buurt moeten blijven en juist alle leuke dingen die we met elkaar doen en ondernemen niet meer mogelijk zijn of op heel beperkte schaal.

Met de vraag wat voor u het goede leven is, hebben we u op pad gestuurd en straks gaan we horen wat daar uit is gekomen.

De kinderen zijn op dit moment ook zelf met dit thema bezig, zij zullen de ingevulde briefjes als blaadjes in een boom hangen en die straks meenemen hier naartoe.

Wanneer wij thuis zeggen dat we een goed leven hebben dan is dat meestal wanneer we met een lekker drankje en hapje ergens in de zon zitten, vaak ook met een mooi boek erbij of met fijn gezelschap.

Voor de meesten van u zal dat misschien ook wel gelden.

Het bijzondere is dat dit ook in de Bijbel als beeld wordt gebruikt voor een goed leven.

Denk maar aan Psalm 23: *De Heer is mijn herder,*

*hij laat mij rusten in groene weiden,*

*U nodigt mij aan tafel*

*voor het oog van de vijand,*

*u zalft mijn hoofd met olie,*

*mijn beker vloeit over.*

Dat lijkt precies op dat lekkere hapje en drankje in de zon.

Zou je als mens meer willen?

Preek het goede leven, Startzondag 2020

Psalm 1, de Psalm waar het boek van de Psalmen mee begint en dat de toon zet van de andere volgende Psalmen, die zegt daarover:

*1 Gelukkig de mens  
die niet meegaat met wie kwaad doen,  
die de weg van zondaars niet betreedt,  
bij spotters niet aan tafel zit,  
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER  
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.  
3 Hij zal zijn als een boom,  
geplant aan stromend water.  
Op tijd draagt hij vrucht,  
zijn bladeren verdorren niet.  
Alles wat hij doet komt tot bloei.*

Je zult zijn als een boom en tot bloei komen.

Vandaar dat we bij dit thema moesten denken aan een boom, een soort levensboom, die we hier straks gaan neerzetten, volgehangen met uw blaadjes, waarop staat wat voor u een goed leven is.

En als je een goed leven hebt dan ben je gelukkig.

Daar begint de Psalm ook mee.

*Gelukkig de mens.*

En onmiddellijk volgt daarop wat je dan niet moet doen: niet meegaan met wie kwaad doen, niet op de weg van de zondaars staan en niet bij spotters aan tafel zitten.

Drie werkwoorden: gaan, staan en zitten.

Je moet niet de verkeerde kant op gaan, want dan gaat het fout.

Maar je moet de goede kant op gaan en aan de goede kant gaan staan en zitten.

En daar komt het probleem om de hoek kijken.

## Preek het goede leven, Startzondag 2020

Want het is niet altijd makkelijk om uit te maken wat nu goed en wat nu slecht is.

Het loopt door elkaar heen en het is met elkaar verknoopt.

Daarom wordt hier ook de wet van de Heer genoemd.

Daar staat in welke kant je op moet gaan en waar je moet staan en zitten.

Want het goede leven heeft te maken met wat we doen.

Het goede doen en dan worden als die boom, zodat we stevig staan in de storm.

Dan zullen we zegen ontvangen en vrucht dragen.

Ons goede leven heeft ook te maken met de mensen om ons heen en misschien wel met de hele wereld om ons heen.

Hoe kunnen wij een goed leven hebben wanneer mensen om ons heen, dichtbij of wat verder weg, wanneer die het moeilijk hebben of in nood zijn?

Zou het er in dat geval niet op neerkomen dat we dan maar niet naar het nieuws kijken en dat we dan maar niet de krant gaan lezen.

We leven in een mondiale samenleving en wat wij hier doen of niet doen, dat houdt op één of andere manier verband met wat er elders in de wereld gebeurt.

We kunnen niet meer wegstaren en doen of we van niets weten.

En hoe kunnen wij van het goede leven genieten wanneer anderen dat absoluut niet kunnen?

Tenslotte nog even terug naar Psalm 1:

Als een boom tot bloei komen, zegen ontvangen en vrucht dragen, en wat we daarvoor moeten doen, dat kunnen we ook heel goed horen in de bewerking die Huub Oosterhuis heeft gemaakt van deze Psalm.

Preek het goede leven, Startzondag 2020

*Goed is*

*dat je niet doet wat slecht is  
niet achter oplichters aanloopt  
niet met Ploert en Schender heult  
niet je schouders ophaalt  
'ploert en schender, ach  
zo is de wereld'.*

*Goed is dat je goede woorden  
overweegt en wil:*

*Heb je naaste lief die is als jij  
de vluchteling, de arme, doe hen recht.  
Prent ze in het hart van je verstand,  
die woorden  
zeg ze voor je uit  
gezegend ben je  
een boom aan stromen levend water  
vruchten zul je dragen  
blad dat niet vergeelt  
het zal je goed gaan.*

*Oplichter*

*ongezegend zal je zijn.  
Een storm steekt op  
je waait de leegte in.*

Amen