

Lieve gemeente,

Vandaag is het Palmpasen, een zondag die voor ons altijd feestelijk is, omdat de kinderen dan een Palmpasestok maken en daarmee door de kerk lopen, terwijl we met elkaar een mooi Palmpasenlied zingen.

Het is jammer dat dit nu niet mogelijk is en dat we op afstand via het internet met elkaar verbonden zijn.

Maar die verbondenheid met elkaar willen we in ere houden, want die is belangrijk.

Het is één van de pijlers waar onze kerk op rust.

En een andere pijler waar we hier in de Oudshoornse Kerk trots op zijn is dat we proberen om ruimdenkend te zijn, wat inhoudt dat iedereen hier welkom is, maakt niet uit hoeveel of hoe weinig je gelooft, of wat voor geaardheid je hebt of wat dan ook.

Iedereen mag hier aanschuiven.

Het maakt voor ons niet uit en we geloven dat het voor God ook niet uitmaakt.

God is een God van alle mensen en alle mensen gaan Hem evenveel ter harte.

Het maakt voor God niet uit of je bij een kerk hoort, laat staan bij welke kerk je hoort.

Of je Christen, of Moslim, of Boeddhist bent, of agnost of helemaal niks.

Dat is veel meer afhankelijk van de plek waar je geboren bent.

God is de bron van ons bestaan; het begin en de oorsprong van ieder mensenleven.

De grond onder onze voeten.

Alle mensen horen daarom bij God.

En of je je daar nu bewust van bent of niet, iedereen is met God verbonden.

Voor de één neemt dat een belangrijke plaats in het leven in en voor een ander een wat minder belangrijke plaats of een onbewuste plek.

Alle mensen horen erbij, dat is ook wat we uit de Bijbel kunnen leren.

Denk maar aan het verhaal van Jona in Ninevé en aan Jesaja die beschrijft dat alle volken naar Sion zullen komen om Gods wet te leren.

Is er dan helemaal geen verschil, zult u nu wellicht vragen.

Maakt het allemaal niet uit hoe je leeft en wat je doet?

Er is wel degelijk verschil en wel in 2 opzichten.

Zo kan het voor jezelf verschil maken.

Want het leven is nu eenmaal niet altijd even gemakkelijk.

Dan heb je een adres nodig voor je vragen, of een steun in de rug, of iemand die naar je luistert.

Of je zoekt een antwoord op de vragen in je leven, je zoekt naar zin in je bestaan of naar een beetje bemoediging en wat troost.

In die dingen kunnen we hier in de kerk elkaar tot steun zijn.

En er is nog een ander verschil en dat gaat over welke keuzes je maakt in je leven.

Eigenlijk gaat de hele Bijbel of de Koran, of de boeken van de Hindoes of welke religieuze literatuur dan ook maar over één vraag aan de mens.

De vraag: Hoe wil je leven?

Welke keuzes maak je in je bestaan en hoe wil je in het leven staan?

Wil je leven alleen ten behoeve van jezelf, met voorbijgaan aan je medemens, op een manier die de medemens slechts gebruikt voor eigen noden en behoeften?

Of maak je de keuze om te leven op een manier waarop de wereld een beetje beter kan worden.

Niet voorbijgaan aan de noden van de mensen, werken aan de samenleving en verantwoordelijkheid op je nemen voor wie en wat er om je heen is.

Voor die keuze stelt de Bijbel ons: hoe wil je leven?

Daarover gaan al die verhalen die we hier met elkaar lezen.

Hoe wil je leven en welke keuzes maak je?

Het geldt ook voor het verhaal van vandaag over Jezus die Jeruzalem binnenrijdt.

Zijn vrienden zullen hem dat ten sterkste hebben afgeraden: *“Ga niet naar Jeruzalem, de overheid daar zal je gevangen nemen en je waarschijnlijk doden, omdat je een gevaar voor hun gevestigde orde vormt.*

*Ze hebben gezien wat je doet en gehoord wat je zegt tegen de mensen en ze zijn bang dat die in opstand zullen komen, daarom willen ze je uit de weg hebben.*

*Wees toch verstandig en blijf rustig in Galilea, daar is het lang niet zo gevaarlijk.”*

Maar Jezus heeft niet naar hen geluisterd en is toch afgereisd naar Jeruzalem.

En ze zijn met hem meegekomen, misschien om te proberen nog zo veel mogelijk onheil af te wenden.

Wat heeft Jezus bezielt om toch naar Jeruzalem te gaan en niet naar zijn vrienden te luisteren?

Waarschijnlijk hetzelfde als wat al die mensen bezielt die hun leven wagen voor een ander, die risico's lopen, die gevaarlijk werk doe, maar die toch op hun post blijven ondanks de gevaren die er zijn.

Zij kunnen zich niet een andere manier van leven voorstellen.

Zij hebben deze keuze gemaakt en daar houden ze aan vast.

Preek zondag 5 april 2020, Palmpasen

Een andere mogelijkheid is er voor hen niet want dan zouden ze niet weten hoe ze verder moeten met hun leven.

Dit is het verschil waar het om draait: om de keuzes die je maakt.

En het blijkt dat je dus zelf, als mens, het verschil maakt.

Zoals Jezus het verschil maakte en al die mensen die gevaar lopen terwijl zij anderen helpen.

Al die mensen die elke dag blijven kiezen voor een andere, betere wereld en voor hun medemensen.

Zij maken het verschil.

Amen