

Lieve mensen, lieve gemeente,

Het is een verwarrende en ook spannende tijd.

Gaan we ziek worden van het Corona virus.

Waarschijnlijk wel, maar wanneer en in hoe ernstige mate?

En kunnen de ziekenhuizen dat allemaal aan?

Moeten we onszelf opsluiten in onze huizen?

En hoe lang gaat dit allemaal duren?

Lastige vragen waar we pas achteraf antwoord op zullen hebben.

In deze ingewikkelde tijd willen we elkaar bemoedigen met woorden uit de Bijbel zoals bijvoorbeeld uit Psalm 139.

Over God die ons kent van jongs af aan.

In deze Psalm gaat het over elkaar kennen en zelf gekend worden.

U kent mij, u doorgrondt mij, staat er.

Deze Psalm is heel geliefd bij veel mensen.

Is dat niet omdat wij mensen gekend willen zijn?

Dat we gezien worden en begrepen.

Dat iets of iemand onze diepste gevoelens begrijpt en weet wie wij zijn en wat wij willen.

Vaak hebben we veel gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn.

Wat we doen en denken, bewust en onbewust, het heeft allemaal te maken met wie we zijn en hoe we zijn.

Veel daarvan is niet uit te leggen.

Maar toch wil iedereen graag begrepen worden en gezien zoals hij of zij werkelijk is.

Daarom raakt deze Psalm ons in het hart, omdat die spreekt over gekend en begrepen worden.

Het heeft ook veel te maken met: er mogen zijn zoals je bent.

Jezelf mogen en kunnen zijn.

En gezien worden.

Hoeveel verdriet is er niet bij mensen en bij kinderen die het gevoel hebben niet gezien en niet begrepen te worden.

Gij kent mij, zegt de Psalm.

Iets of iemand kent ons en weet hoe wij in elkaar zitten en waarom we zijn zoals we zijn.

*Want Gij hebt mijn nieren gevormd,  
mij in de schoot van mijn moeder geweven.*

Dat God je altijd al gekend heeft en je zelfs gemaakt heeft, kan troost geven.

Het betekent dat God het bestaan van ieder mens gewild heeft.

Dat we dus niet zomaar, toevallig hier op aarde zijn, maar dat ons leven betekenis heeft en een bestemming.

Dat we er mogen zijn.

Als er een kind geboren wordt dan noemen we dit vaak een wonder.

Een wonder dat te maken heeft met het geheim van het leven.

En dat geheim van ons leven, dat noemen we dan God.

God als de kracht die ons draagt en die ons kent.

Toch zit er ook een andere, minder dierbare kant aan deze Psalm.

Hij heeft nl. ook een nogal dwingend karakter, wanneer het erover gaat dat je je voor God niet kunt verstoppen.

Het kan je bang maken: nergens ben je veilig, overal word je door God gezien.

Blijkbaar moet je je helemaal aan deze God overgeven.

Willen we dat?

In ieder geval niet als die God een God is als een tiran, die vanuit de hemel alles bestuurt wat hier op aarde gebeurt en die wij offers moeten brengen om hem gunstig te stemmen.

Een God waarbij we niks hebben in te brengen.

Een God die het Corona virus op ons afstuurt als een soort straf voor de mensheid.

Dat is niet de God die we uit de Bijbel leren kennen.

In de Bijbelverhalen wordt anders over God gesproken.

Als een God van mensen en van menselijkheid.

Een kracht die mensen helpt en hen ondersteunt als ze het moeilijk hebben, zoals nu in deze tijd van de Corona crisis.

Steunende kracht.

Waarbij wij gewoon onszelf kunnen zijn met alle mooie en slechte dingen die mensen nu eenmaal hebben.

Mensen zijn nu eenmaal niet altijd lief en aardig.

Vaak ontbreekt er nogal wat aan ons.

Toch mogen we zijn zoals we zijn met alle fouten en gebreken die we hebben.

Want zo zijn we gekend, zegt de Bijbel.

In de Bijbelverhalen wordt God verbonden aan woorden als liefde en trouw.

Door die liefde kunnen we bemoedigd worden ook als ons leven moeilijk wordt en zwaar.

En als we zelf vaak niet weten hoe we verder moeten, kunnen we ons laten troosten door de Psalmen en door de Bijbelverhalen.

Psalmen en verhalen geschreven door mensen die vaak ook niet wisten hoe het verder moest gaan in hun leven.

Gewone mensen die soms de wanhoop nabij waren en die troost zochten net als wij.

En die troost vonden ze dan in zo'n lied, zo'n Psalm, waarin ze zongen over een God die hen kende vanaf hun eerste, prille begin.

En nu eeuwen later en in een totaal andere wereld mogen die liederen en die verhalen ook ons nog altijd bemoedigen. Amen