

Orde voor de liturgieviering van de 5^e zondag van de zomer, 18 juli 2021, Oudhoornse kerk, Alphen aan den Rijn, 10.00 uur



Welkom en mededelingen

Aanvangslied Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig LB 275, verzen 1 t/m 4

Votum en groet

We groeten elkaar
in de Naam van de Eeuwige,
Bron van eeuwig leven,
die ons te drinken geeft,
ons vrij maakt,
van alles wat ons op onze plaats houdt,
ons gijzelt en gevangen houdt.
Water vol leven
kan hij ons geven
als wij Hem vragen.

Voortzetting aanvangslied Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig LB 275 vers 5

Kyriegebed, beantwoord met Kyrie eleison LB 301k (vg:I;allen II)

Glorialied Alle eer en alle glorie LB 304

Lezing uit de Profeten: Jeremia 23, 1-6

Lied De zonde die de zondaars vleit (psalm 36) LB 36

Lezing uit het Evangelie: Marcus 6, 30-44

Lied Wie kent de eenvoud van het breken LB 392 (vg: 1; a 2,3,4)

Overweging

Orgelspel

Gebeden

- Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met Vervul ons met uw Geest LB

- 368h
- Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij LB 23c, verzen 1 t/m 4

Wegzending en zegen

Antwoord op zegen Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij LB 23c, vers 5

Bij het thema van de dienst:

Het interne CDA-rapport van de Alphense burgemeester Spies is slechts één voorbeeld van het noemen van slecht leiderschap van een partij en haar kopstukken. Tot op vandaag houdt de toeslagenaffaire burgers en politiek bezig en vooral degenen, die jarenlang vernederend werden bejegend door ambtenaren, aangemoedigd door politieke leiders, die kansarmen mensen verachtelijk frameden naar hun afkomst en inkomen. In het verband van jeugdzorg horen we telkens dat er geen geld en plek is voor jongeren, die hard hulp nodig hebben. Het zijn voorbeelden waarin niet zorg, maar zorgeloosheid domineert in het beleid van politieke leiders.

De bijbelteksten van vandaag zijn de onderleggers voor bovenstaande kwesties. Het gaat bij Jeremia over slechte herders, waarmee de politieke leiders van die tijd, de koningen worden bedoeld. Huidige politieke leiders zullen niet erg onder de indruk zijn van de dreiging door Jeremia met straf van de ENE voor die rotzakken.

Hoe kunnen recht en gerechtigheid het regeerakkoord gaan domineren? Bij voorbeeld door de kritische stem van burgers, zoals u en ik, en bijvoorbeeld door de stem van de kerken. Wie zich volgeling van Jezus noemt, of moderner: door hem geïnspireerd, kan zich laten inspireren door het verhaal van Marcus van deze zondag. In het handelen van Jezus blijkt zorg. Bij het zien van die massa schapen zonder herder (ook in die tijd heerste slecht leiderschap) krimpt Jezus maag ineen. Hij zorgt dat zij te eten krijgen, zowel geestelijk en lichamelijk. Eerst onderwijst hij hen langdurig en daarna is er eten door een kernles uit dat onderwijs: delen van wat voorhanden is. Zodat niemand buiten de boot valt.

Jan Delhaas